



## **İZMİR GENÇLİK BELEDİYESİ**

### **BARINMA SORUNU**

### **RAPORU**

**Hazırlayan: İzmir Gençlik Belediyesi Kurucu Ekibi**

**Ağustos 2022**

# İÇİNDEKİLER

<b>GÖRÜŞÜMÜZ .....</b>	<b>2</b>
<b>GİRİŞ.....</b>	<b>4</b>
<b>YÜKSEKÖĞRETİMDE BARINMA VE EKONOMİK ZORLUKLAR.....</b>	<b>5</b>
<b>İZMİR'DEKİ ÖĞRENCİLERİN BARINMA SORUNU .....</b>	<b>6</b>
<b>ÖNERİLERİMİZ.....</b>	<b>8</b>
<b>BARINMA SORUNUNA YÖNELİK ÖNERİLER.....</b>	<b>8</b>
<b>GENÇ İSTİHDAMA YÖNELİK ÖNERİLER.....</b>	<b>8</b>
<b>1- Genç Sektörler .....</b>	<b>9</b>
<b>2- Gençlik Pazarı.....</b>	<b>10</b>
<b>3- Atığını Getir, Dünyanı Kurtar! .....</b>	<b>10</b>
<b>SONUÇ.....</b>	<b>11</b>

## GÖRÜŞÜMÜZ

Pandemi sürecinin getirdiği zorlukların yanı sıra uzun yıllardan beri alınan yanlış kararların getirdiği çığ gibi büyüyen ekonomik çalkantıların, ailelerin sancılarını daha da dayanılmaz hale getirerek acı bir tablo oluşturmasıyla beraber en temel haklardan olan barınma ve eğitim hakkına ket vurduğunu maalesef birkaç yıldır gözlemliyoruz. Fırsat eşitsizliğinin acı verici bir hale geldiği şu zamanlarda nitelikli eğitimden bahsetmek hatta adını dahi anmak mümkün değildir. Yaşadıkları şehirden eğitim hayaliyle ayrılan akranlarımız geçtiğimiz sene kira ve yurt fiyatlarının artmasıyla birlikte “Barınamıyoruz!” sloganı ile yaşadıkları sorunu dile getirdiler. Şanslı olanlar tanıdıklarının yanında misafir olurken, şanslı olmayanlar ise ya uzunca bir süre parklarda ve bahçelerde ikamet ettiler ya da sırf barınamadıkları için okullarını dondurarak memleketlerine geri döndüler. 2021 yılında İzmir’deki üniversiteler yüzde yüzlük bir doluluk oranına ulaşmıştı ve 2022 yılında yaklaşık iki yüz bin öğrenciye sahip olan kentimize, bu yıl seksen üç bin gencin daha gelmesi bekleniyor. Bir yıl öncesindeki fiyatlar gün geçtikçe ikiye, üçe hatta beşe katlanıyor.

Resmî kurumların verilerine göre İzmir’de devlet yurtlarında 16 bin, özel yurtlarda ise 12 bin olan yatak kapasitesi, kentteki öğrenci sayısının yüzde 10’u dahi karşılamıyor. Buzdağının “görünen” bir diğer tarafında da emlakçıların açıklamasına göre birçok bölgede kiralık daire bulunmuyor, bulunsa bile çoğu ev sahibi dairesini öğrenciye kiralamıyor, öğrenciye evini kiralayanlar ise daha ileriye giderek öğrencilerin kazandığı bölümlere göre (tıp ya da hukuk gibi) evini kiralıyor. Buzdağının bizi yaralayan görünmeyen tarafında ise cemaat ve tarikat yurtlarına yerleşmek zorunda kalan gençlerin, farklı yaşam tarzlarından dolayı yapılan baskılar nedeniyle intihara sürüklenmesi var.

2021 yılında kentimize gelen gençler, uzunca bir süre hem seslerini duyurma ihtiyaçlarını hem de barınma ihtiyaçlarını karşılamak için topluca, battaniyelerle veya tulumlarla, parklarda ve bahçelerde uyudular. Ve 2022 yılında İç İşleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgedeki "Başta barınma konusu olmak üzere sosyal medya üzerinden yapılacak dezenformasyon içerikli provokatif paylaşımlara karşı teyakkuzda olunarak suç unsuru teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında gerekli işlemler yapılacak ve önleyici tedbirler alınacak." ibaresi aklımıza şu iki soruyu getiriyor “Bu yıl da parklarda mı yatacağız?” ve “Sorun barınamamak değil de barınamadığımızı dile getirmek mi?”.

Barınamamanın ve var olan birçok güncel sorunun temelindeki asıl nedenin, bağımsızlığını kaybeden bütün devlet mekanizmaları gibi ekonominin de politik tekillik altına girmesinden

kaynaklandığı gözler önündedir. Eğitim alan gençlerimize birer banka hatta birer tefeci anlayışıyla yaklaşılmayıp gençlerin hayata bir sıfır geride başlaması engellendiğinde, milletimizin dayanışma duyguları sömürülmeyip sosyal devlet anlayışı gerçek anlamıyla uygulandığında fırsat eşitliğine ve nitelikli eğitime ulaşılabileceğini biliyoruz.

Bu yıl yaşanan gelişmeler aslında bizlere ülkemizdeki gençliğin, sadece yurtlarda ve dairelerde değil, doğrudan Türkiye’de barınmasına karşı gelen bir zihniyetin varlığını göstermiştir. Düşünce özgürlüğüne getirilen sansürlere, yaşama hakkına kastedilen cinayetlere ve beslenme hakkıyla savaşılan fiyatlara rağmen bizler, layık olduğumuz her hakka erişene kadar çalışmaya devam edecek ve güzel günleri bugünkü çabalarımızla, avuç içlerimizde getireceğiz.

**İzmir Gençlik Belediyesi**

## GİRİŞ

İnsan yaşamının her döneminde sürekli olarak karşılanması gereken temel ihtiyaçlar vardır. Bu ihtiyaçlardan en önemlisi güvenliğe olan ihtiyaçtır. Maslow'un temel ihtiyaçlar hiyerarşisinin ikinci basamağında yer alan güvenlik ihtiyacı, insanları psikolojik ya da fizyolojik zararlardan koruyan ihtiyaçlarla ilgilidir. Güvenlik ihtiyacı, barınma gibi önemli gereksinimlere dayanır. Maslow, insan motivasyonu teorisinde barınma ihtiyacını beslenme, nefes alma, uyku gibi temel ihtiyaçların hemen üst basamağında yer vermiştir.



**Şekil 1.1 Maslow' un Gereksinimler Hiyerarşisi Piramidi**

Barınma, insanı göz önünde olmaktan ve olası tehlikelere karşı korur. Günümüzde ise, barınmanın en temel ihtiyaçlar olan güvenlik ve sağlık gereksinimlerini karşılayan bir olgu olmasının yanı sıra kişisel, sosyal ve psikolojik gelişimi de etkileyen önemli bir olgu olduğu söylenebilir.

Aklını ve becerilerini, binlerce yıla yayılan evrimsel gelişim süreci içerisinde, deneyimler ve gözlemler yoluyla geliştiren insanlığın; elde ettiği birikimlerini sistemli bir şekilde sınıflama, saklama, geliştirme, aktarma yani kısaca tüm öğrenme ve öğretme etkinlikleri için yarattığı sistemden eğitim olarak bahsedilebilir. Bilginin üretildiği, yorumlandığı, değerlendirildiği yerler yüksek eğitim kurumları ve üniversitelerdir. Bir ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünün yetişmesinde, bilginin üretilmesinde ve topluma hizmette en öncelikli olarak karşımıza çıkan kurum üniversitedir. Latince, aynı amaç uğruna toplanan insanların bir araya geldikleri kurum anlamına gelen “Universitas” terimi günümüzdeki üniversite teriminin karşılığıdır. Bugünkü anlamıyla ilk üniversitelere Abbasiler döneminde Bağdat'ta

rastlanmaktadır. Osmanlı Devleti'ndeki ilk üniversite İznik Medresesi'dir (1331). Daha sonra (1863) Dârül-Fünun adı altında teşkilâtlanan bu yüksek eğitim-öğretim müessesesi çeşitli aşamalardan sonra 1933'te İstanbul Üniversitesi olarak yeniden düzenlenmiştir. Türkiye'de 2022 yılı itibarıyla 205 üniversite bulunmaktadır. Bunlardan 129'u devlet üniversitesi, 76'sı vakıf üniversitesidir. İzmir'de ise 2022 yılı itibarıyla 10 tane üniversite bulunmaktadır. Bunlardan 6 tanesi devlet, 4 tanesi vakıf üniversitesidir. Üniversite eğitimi barınma sorununun da beraberinde getirmektedir.

## **YÜKSEKÖĞRETİMDE BARINMA VE EKONOMİK ZORLUKLAR**

Toplumdaki gençlerin hayatlarında edindiği bütün sonuçların temelde konumlandığı nokta, yaşadığı bölge ve barındığı yerle yakından alakalıdır. Yükseköğrenime başlayan üniversite öğrencilerinin çözmesi gereken önemli sorunlardan biri de bu nedenden dolayı kuşkusuz olarak barınmadır. Barınma, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatının kaderini belirleyen hayati bir konudur. Barınma sorununun altındaki nedenlerden birisi olan ekonomik yetersizlik, öğrencileri en temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için mezuniyetlerine engel olabilecek yarı zamanlı veya uzun saatler boyunca çalışma gerektiren işlerde çalışma; eğitimlerini devam ettirmelerine yardımcı olacak pahalı ders kitaplarını almamak gibi birtakım başka tedbir eylemlerine yöneltmektedir. Yoksulluk çeken öğrenciler gerekli besinleri tüketmediğinden dolayı beyinlerinin, akademik başarılarını zedeleyecek oranda kötü etkilendiği çalışmalarca kanıtlanmıştır.

Ailesinin bulunduğu bir ildeki üniversiteyi kazanan öğrenciler kendi ailesinin yanında konaklarken, farklı bir ildeki üniversiteyi kazanan bir öğrencinin barınma yeri alternatifleri tek veya birkaç arkadaş ile evde kalma ya da özel veya devlet yurdunda barınma şeklinde olabilmektedir. Bu barınma alternatiflerinden biri olan yurtların temel amacı, öğrencilerin çağın gereklerine uygun, modern ortamlarda huzur ve güven ortamı içerisinde barındırılması, sosyal, kültür ve sportif yönden gelişmeleri için gerekli olan her türlü hizmetin yerine getirilmesidir. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün tanımına göre, bu olanaklardan bir yükseköğrenime kayıtlı olmak şartıyla, ailesi yurdun bulunduğu şehir veya Büyükşehir Belediye sınırları dışında oturan, ülkemize eğitim ve öğretim görmek üzere gelen Türk Cumhuriyetleri ve Topulukları öğrencileri, ülkemiz ile kültür anlaşması bulunan ülkelerin öğrencileri, yabancı uyruklu öğrencilerden ikamet tezkeresine sahip olanlar yararlanabilmektedir.

Son yıllarda artan üniversite sayısı, öğrenci kapasitelerinin yükseltilmesi ve buna karşılık öğrenci yurt kapasitelerinin yetersiz kalması üniversite öğrencilerinin barınma sorununu daha ciddi boyutlara ulaştırmaktadır. Çünkü barınma yeri aslında içerisinde; güvenlik, korunma,

ısınma, beslenme, ders çalışma, sağlıklı yaşam gibi pek çok temel gereksinimin karşılandığı bir ortamı ifade etmektedir. Barınma yerinin kalitesi ve bu koşulları ne kadar sağladığı öğrenci üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Üniversite öğrencilerinin genel olarak üretime katkıda bulunmaya –tam olarak- başlamamış tüketici bir grubu oluşturması ve ihtiyaçları noktasında ailelerine bağımlı olmaları, barınma ihtiyacı konusunda maddi problemlerin önemli bir yeri olduğunu göstermektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi'nin 425 öğrenciyle gerçekleştirdiği araştırma kapsamında öğrencilerin aylık bütçelerindeki en büyük harcama kaleminin %36,4 ile barınma masrafları olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde İkiz'in (2008) çalışmasında devlet yurdunda barınan öğrencilerin devlet yurdunu tercih etme sebeplerine ilişkin soruya; öğrencilerin %54,4'ü maddi yönden uygun olması cevabını vermiştir. Buna karşın aynı çalışmada yetersiz işletme hijyeni, ders çalışma mekânlarının sınırlılığı ve barınma imkânlarının yetersizliği de karşımıza çıkmıştır. Ersoy ve Arpacı'nın (2003) çalışmasında, üniversitede öğrenim görmekte olan ve konutta kalan öğrencilerin neredeyse yarısının (%48) konutlarının sorunlu olduğu görülmüş ve öğrencilerin mevcut konutlarını tercih etme sebeplerine yanıt olarak ilk sırada (%27,8) kirasının uygun olması ve ikinci sırada ise okula yakın olması (%20,8) gelmiştir. Konut tercihinde ekonomik sebeplerin ön planda olması öğrencilerin akademik başarılarını ilk sırada gözetmesini engellemektedir. Kalınan konutta kira payının düşmesi için öğrencilerin evi paylaştığı kişi sayısının artması, sağlıklı bir çalışma ortamının azalmasına, hijyen sorunlarına, anlaşma ve uyum problemlerine neden olabilecektir. Kara, Aykul, Pulat'ın (2019) araştırmasına göre öğrencilerin maddi zorluklardan dolayı devlet yurdunu tercih ettikleri görülebilmektedir. Toplu yaşamın getirmiş olduğu “yeterli ve düzenli ders çalışma imkânlarının az olması, gürültü ve yüksek ses olması, giriş çıkış saatlerinin sınırlı olması, oda arkadaşları ile anlaşamama” gibi olumsuzluklardan dolayı maddi durumu daha iyi olan öğrencilerin arkadaşları ile ev tutmayı ya da özel yurttan kalmayı devlet yurdunda kalmaya tercih ettiği görülebilmektedir. Öğrenciler açısından düşünüldüğünde devlet yurdunun tek cazibesi maddi olarak daha az masraflı olmasıdır.

## **İZMİR'DEKİ ÖĞRENCİLERİN BARINMA SORUNU**

Türkiye'nin üçüncü büyük kentinde 10 üniversitede yaklaşık 200 bin öğrenci eğitim görüyor. Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kapasite 16 bin. Özel yurtların kapasitesi ise yaklaşık 12 bin. Bornova ve Buca gibi ilçelerdeki ev kiralari geçen yıla göre yüzde 30-40 oranında artması öğrencileri işin işinden çıkılmaz bir hale sürükledi. İzmir'in en büyük üniversiteleri olan Dokuz Eylül Üniversitesi'nin kendi bünyesinde yurdu bulunuyor fakat yurdun öğrenci kapasitesi 564 kişilik. Ege Üniversitesi'nin içinde bulunan KYK yurdu 2 bin

900 öğrenciyi misafir ediyor. 2022'nin sonunda ise bu rakam yeni bloklarla birlikte 6 bine çıkacak. Kent genelinde KYK ve üniversite yurtlarının dışında Bornova, Bayraklı, Karabağlar, Balçova ve Karşıyaka Belediyelerinin öğrenci yurtları bulunuyor. Belediyeler tarafından hizmete sokulan yurt kapasiteleri ise ortalama 200 öğrenciyi barındırabilecek düzeyde. Öğrencilerin maddi durumları göz önüne alınarak yerleştirme yapılan yurtlar çok az sayıda öğrencinin barınma ihtiyacını karşılayabiliyor. İzmir genelindeki özel yurt sayısı ise 44. Bunların yatak kapasitesi 12 bin civarında. Birçok öğrenci özel yurtlarda kalamamalarının nedenini fiyatların çok pahalı olması ve yurda girerken 1 yıllık senet imzalatılması nedeniyle tercih edemedikleri aktarıyor. Yaşanan depremin ardından ev kiralari İzmir genelinde arttı. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte artan ev kiralari neredeyse ikiye katlanmış durumda İzmir'de üniversite yakınlarındaki en uygun kiralik dairelerin kiralari asgari ücret ve üzerinde seyrediyor.

Üniversite okumak için farklı şehirlerden İzmir'e gelen öğrenciler, ev kiralari ile yurt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle barınacak yer bulamadıkları için 21 Eylül 2021 tarihinde bir araya gelmiş, Buca ilçesindeki Hasanağa Parkı'nda toplanmış "Barınmıyoruz, sokaktayız" yazılı pankart açmıştı. Sabaha kadar parkta kalan öğrenciler "Yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra üniversiteler açıldı fakat fahiş ev fiyatları öğrencilere çok büyük engel oluyor. Okumak için geldik ancak kalacak yer bulamıyoruz. Ev fiyatları yüksek olduğu gibi devlete ait yurtlara talep fazla olunca 8 bininci yedeğe düşüyoruz. Devlet yurduna yerleşmek mümkün olmuyor." diye sitem etmişlerdi. Yer bulamayan öğrenciler bu kez de özel yurtlara başvuru yapıyor ancak onların da fiyatları yüksek kalıyor. Öğrenciler: "Şu an sokaktan başka kalacak bir yerimiz yok. Bu konuyu milletvekillerine de anlatarak onlardan destek talep ettik. Kiralara üst sınır getirilmesi, özel yurtların kamulaştırılarak üniversitelilere açılması ve eğitim için bütçe gibi taleplerimiz var" çağrısında bulunmuşlardı.



## **ÖNERİLERİMİZ**

İzmir Gençlik Belediyesi olarak barınma sorununun çözümlenmesi sürecine destek olmayı bir sorumluluk biliriz. Bu sürece iki farklı bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Bu bakış açılarından bir tanesi yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, odaların, kısacası yaş almış deneyimli kişilerin yapacakları ile çözümlenme yoludur. Bir diğeri ise gençlerin kendi maddi gelirlerini sağlayabilmeleri için yaş alanlar ve genç katılımı ortak noktaya toplayarak genç istihdamı oluşturma yoludur.

### **BARINMA SORUNUNA YÖNELİK ÖNERİLER**

1. Yaş alan ve genç bireyleri ortak bir paydada bir araya getirmek. Yalnız yaşayan, günlük işlerini yapabilmek için desteğe ihtiyaç duyan yaş alan bireylerin, öncelikli sıkıntısı barınma yeri olan genç bireyler ile yaşamaları sağlanabilir.
2. Evlerindeki bir odayı gençlerle paylaşmak isteyen ev sahipleri ile öğrenciler için dijital platformda kurulabilecek bir emlak uygulaması tasarlanabilir. Karşılıklı olarak kriterlere uygun öğrenciler ile aileler buluşturulabilir.
3. Yerel yönetimlerin yurtları kolayca açamadığını biliyoruz fakat “öğrenci misafirhaneleri” açılarak ve yaygınlaştırılarak, cüzi ücretlerle öğrencilere barınma imkanları yaratılabilir.

### **GENÇ İSTİHDAMA YÖNELİK ÖNERİLER**

Gençlere burs vermenin yanı sıra sürdürülebilir bir maddi gelir kaynağı oluşturmanın, gençlere birden fazla konuda fayda sağlayabileceği düşüncesindeyiz. Bu faydaları örneklendirecek olursak;

- 1- Gençlerin hayata atılmasında ve sorumluluk alabilmesinde kolaylaştırıcı olması.
- 2- Gençlerin yaşadıkları veya okudukları şehre olan aidiyet duygusunu artırması.
- 3- Aile evinde yaşıyor olsa bile bir gencin kendini “yük” olarak görmesi sonucu oluşan psikolojik baskıyı azaltmasına ek olarak hem ekonomik hem de bireysel özgürlüğün erkenden elde edilmesi.
- 4- Geleceğe deneyimli gençler hazırlaması.

Sürdürülebilir bir gelir kaynağı oluşturma konusunda önerilerimiz mükemmel denecek kadar idealist ve gerçekleştirilebilecek kadar realisttir. Genç istihdama yönelik fikir tasarılarımız şu şekilde detaylandırılmıştır;

## 1- Genç Sektörler

Bu fikrin asıl amacı amatör gençlerin profesyonel eğitimlerle, bilgileri olan konularda hem kendilerine hem şehirlerine hem de ülkelerine katkıda bulunarak maddi ve manevi çıkarlarını korumaktır. Bu başlıkta incelenmek üzere şimdilik iki alt başlık bulunmaktadır.

### a. Tarım Gençliği

Tarım gençliği, ağırlıklı olarak ziraat fakültelerinin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan fakat tarım yaparak geçimini sağlamak isteyen, tarım öğrenerek geleceğini korumak isteyen gençlerden oluşacaktır. Bu gençliğin temel kaygısı maddi gelir sağlamanın yanı sıra yaklaşan gıda krizine karşı birer kalkan görevi üstlenmek olacaktır ve bu sebepten dolayı gerekli eğitimler alacaktır (topraksız tarım, zirai geri dönüşüm, temiz enerji kullanımı, sürdürülebilir kaynak kullanımı vb.). Bu eğitimler yerel yönetimlerin, STK'ların ve üniversitelerin "Sürdürülebilirlik" teması altında çalışan birimleri tarafından veya aynı tarafların yönlendirdiği uzmanlarca verilecektir. Eğitim almanın yanı sıra Tarım Gençliği yerel yönetimlerin tarım arazilerinde gerekli hizmetleri sağlayacaktır. Bu gençliğe karşı yapılan geri dönüt sadece nakit para olmayacak, tarlalarda yetişen ürünlerden her bir gence pay biçilecektir.

### b. Tekno-Gençlik

Tekno-Gençlik buldukları şehrin teknolojisine ve getirdiği değerlere genç bir nefes getirmek gayesiyle yol alacaktır. Tekno-Gençlik'in istihdam alanları hem kamuda hem de yerel yönetimlerin aracılığıyla özel sektördedir. Bunlar iki alanda da şu şekildedir; Genç Programcılık, Genç Reklamcılık ve Genç Renk. Sayılan üç farklı sektör bu proje kapsamında birbirleriyle organik bir yapıda toplanacak ve hem görev alan gençlere deneyim ve gelir sağlayacak hem de gençlerin görevlendirilen yerlere katkılarını sunmasını sağlayacaktır. Bahsi geçen organik yapıya bir örnek verilmesi gerekirse; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, çocuklara yönelik bir mobil program yapmak istediği bir senaryoda, İBB çatısı altındaki genç programcılar bu işin teknik kısmında deneyim sağlayıp katkılarda bulunurken, Genç Renk üyeleri yapılacak programın işleyiş, tasarım, deneme gibi konularda kendilerini gösterecekler, ardından genç reklamcılar bu programın sanal ortamda tanınmasını sağlayacak içerikler oluşturacaklar.

## 2- Gençlik Pazarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen alanda, yine belediyenin temin ettiği hammaddelerle, gençlerin üretip tüketeceği organik bir yapı kurulması anlamına gelen Gençlik Pazarı temelinde dünya genelindeki “bit pazarı” anlayışını içerir. İki kavram arasındaki farklar genel anlamda şöyledir; üreticilerin belirli bir gruba hitap etmesi, üreticilerin en az maliyetle üretim yapması ve tüketici grubuna göre fiyat biçilmesi (18-30 yaş arasına indirimler) ve hem ortamın hem de ürünlerin hijyeni ve güvenilebilirliği. Bu pazar aslında Türkiye’de çokça bulunan zanaat öğrencilerine öncelik veren bir platformdur. Giyim üretim teknolojisi, moda tasarım, takı tasarımı, dericilik, mobilya ve dekorasyon gibi bölümlerde eğitim alan gençlerin teorik bilgilerini pratiğe dökerek hem deneyim hem de gelir sağlayacağı bu platformun, İzmir’de ve Türkiye’de giderek eksilen zanaatkar ve teknik eleman yetiştirilmesinde etkili bir rol oynayacağı öngörülmektedir.

## 3- Atığını Getir, Dünyanı Kurtar!

Bu proje aslında bir istihdam alanından ziyade, yaklaşan iklim krizine de katkı sağlayabilecek, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yürütülebilecek bir öneridir. Gençler, atık yağ, sebze ve meyve atıkları gibi organik atıklarını belediyelerin tesis ettikleri alanlara getirecekler ve orada gençlere, getirdikleri atıkların ağırlıklarına göre (ülkemizdeki geri dönüşüm sektörünün ahvalinden haberdar olduğumuz için nakit para olarak karşılık alınmasının ütopya derecesini göz önünde bulundurarak) karşılığı bakliyat, konserve gibi bozulmayacak erzaklarla verilecek ve böylelikle bir nebze de olsa gençlere yük olan beslenme sorununa da çözüm sağlanabilecektir.

Dosyamızın bu bölümüne şunu eklemek isteriz ki hem barınma hem de genç istihdam konusunda çok daha fazla fikirlerimiz ve önerilerimiz bulunmasına rağmen, bu dosyada hepsine yer vermek istemedik. Yapacağımız çalışmalar sonucu ayakları yere daha sağlam projeler haline geldiklerinde onları da paylaşmak üzere parmaklarımızı klavyelerimize yerleştireceğiz.

## **SONUÇ**

İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerin haricinde güzel ülkemizdeki tüm vicdani sorumluluğa sahip yerel yönetim mekanizmalarının, gençleri paydaş olarak bir çaba yürütmesi zorunlu bir hale gelmiştir. İzmir Gençlik Belediyesi, İzmir'in ülkemizdeki en güzel gün batımına sahip olmasının yanı sıra, doğacak yeni güneşlere ev sahipliği yapması için tüm bu çabaların ortağı, politika üreticisi ve enerji kaynağı olmayı kendine bir borç bilir ve bu prensiple çalışmalarını sürdürecektir.